

Jo Allers

Jo (Johannes Hendricus Karel) Allers werd geboren in Amsterdam op 18 december 1877 als zoon van Francisca Christina Sara Timmers en Johannes Allers. In 1906 trouwde hij met Anny (Johanna Maria) Wichser, met wie hij 4 dochters kreeg: Toetie/Jo, Willy, Emmy en Ida. Jo Allers was adjudant onderofficier van de Generale Staf III, een Hollandse Inlichtingendienst die militaire gegevens verzamelde in verschillende Europese landen. Als militair was Jo Allers gemobiliseerd in de Eerste Wereldoorlog. Toen hij net met pensioen was brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Via een van zijn schoonzons, Lo van Vliet, getrouwd met zijn dochter Willy, kwam Jo Allers eind augustus 1940 in contact met Lt. Lodo van Hamel, die enige dagen daarvoor met een parachute in de duinen geland was. Aan een aparte parachute was een Engelse zender meegekomen. Van Hamel had opdracht van de Nederlandse regering -destijds in ballingschap in Londen- een verbidingsnetwerk tot stand te brengen tussen het door Duitsland bezette Nederland en de Nederlandse regering in Londen voor het zenden en ontvangen van militair strategische informatie. Maar de contactadressen die Van Hamel had meegekregen weigerden stuk voor stuk hun huis te beschikking te stellen, uit angst een zendapparaat in huis te hebben.

Jo Allers stemde wel in met Van Hamel's verzoek. De zender werd geïnstalleerd in zijn huis aan De Perponcherstraat 94 in Den Haag en bediend door een andere schoonzoon van Allers, Jan van den Hout, verloofd met Emmy. Van den Hout was marconist in het Nederlandse leger en ontslagen bij de demobilisatie na de capitulatie in mei 1940. Jo Allers kende de gevaren. Zijn dochter Emmy liep door de wijk of stond in het erker om direct te kunnen waarschuwen als de Duitse peilwagens te dicht in de buurt van het huis kwamen.

Het zenden en ontvangen heeft enkele maanden geduurd, dag en nacht. Jo Allers stelde zich bovendien ter beschikking als agent, maakte nog lange speurtochten, verzamelde waardevol materiaal en zorgde voor een collectie kaarten.

Toen Van Hamel in oktober 1940 probeerde terug te keren naar Londen omdat zijn opdracht was vervuld - hij zou met een watervliegtuig van het Tjeukemeer worden opgehaald - werd hij gearresteerd. Korte tijd later werden ook Jo Allers, zijn dochters Emmy en Ida en zijn schoonzoon Jan gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen, het Oranjehotel.

Jo Allers werd veroordeeld tot 10 jaar tuchthuis, Emmy kreeg een half jaar en Jan werd veroordeeld tot levenslang tuchthuis. Jo Allers en Jan van den Hout werden vanuit de gevangenis in Scheveningen, waar ze 5 maanden in voorarrest hebben gezeten, overgebracht naar Zuchthaus Münster. Toen deze gevangenis gebombardeerd werd, zijn beiden overgeplaatst naar concentratiekamp Brual Rhede, een van de veenkampen bij Papenburg. De 63-jarige Jo Allers moest hier elke dag in het veen werken. Eind 1941 werd hij overgeplaatst naar Zuchthaus Hameln. In het archief van de gevangenis staat dat hij hier nog aan de Deutsche Bahn heeft gewerkt.

Door uitputting en gebrek aan medische verzorging stierf Jo Allers in Hameln op 12 oktober 1943. Hij werd begraven op begraafplaats Wehl in Hameln, maar is later door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting herbegraven op de Nederlandse Erebegraafplaats in Hannover.

Bron: mevr. C. van den Hout



Jo Allers



Jan van den Hout



Emmy Allers



Ida Allers



Het huis van Jo Allers, Perponcherstraat 94 in Den Haag, van waaruit Jan van den Hout in samenwerking met Lodo van Hamel boodschappen naar Londen seinde.