

# Albertus Johannes Hermelink

Albertus Johannes Hermelink is geboren te Den Bosch op 28 oktober 1917. Hij was woonachtig te Almelo aan de Grotestraat 157. Gemobiliseerd in 1939, werd hij onderofficier bij 8e Reg.Veld-artillerie. In 1940 heeft hij gevochten in Zeeland. Op 17 maart 1942 is hij te Almelo gevangen genomen door de Sicherheits Polizei aan de Grotestraat 157, wegens het helpen van een Engelse piloot door hem de weg te wijzen en een eind begeleid te hebben, en daardoor "beteiligd an Strafsache Gerritsen u.A.", destijds ressorterende onder het Feldgericht, Singel te Amsterdam. (Strafsache Gerritsen u.A. Nr. 9.K.St.L. 327/42.)

De verblijfplaatsen van A.J. Hermelink van 17 maart 1942 tot september 1944:

1. Deutsches Polizei Gefangnis, Van Alkemadelaan 850, Zelle 368, later 358, te Scheveningen van maart 1942 tot juli 1942.
2. Kriegswehrmaachtgefanganis, Gansstraat 164, Zelle D te Utrecht van juli tot ca. september 1942.
3. Gefangenis, Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam: 14 dagen in september/ oktober 1942.
4. Te Amsterdam kwam de Strafsache Gerritsen u.A. voor het gerecht in de Oranje-Nassaukazerne in september/oktober 1942. Tijdens dit proces werd A.J. Hermelink met nog enkele anderen "abgetrennt", daar zijn geval voor dit zware proces te licht werd bevonden. Hierna is hij niet weer veroordeeld.
5. Straf- und Untersuchungsgefanganis, Wolvenplein 27 te Utrecht van oktober 1942 tot begin oktober 1943.
6. Durchgangslager Amersfoort, Laan 1914 te Amersfoort van begin oktober 1943 tot 26 oktober 1943. Vanaf hier is hij op transport gesteld naar Duitsland zonder tot een bepaalde straf of straftijd te zijn veroordeeld. Op 26 oktober is hij, vermoedelijk om 08:17 uur, met de trein uit Amersfoort vertrokken, en te Utrecht om 09:23 uur werd gehaakt achter de D-trein naar Heidelberg tot Mainz. Voor zover bekend betrof dit een transport "politieke" gevangenen.
7. Vervolgens verblijft hij in Natzweiler in Frankrijk van oktober 1943 tot begin september 1944. Hermelink komt voor het Duitse Nümmernbuch van gevangenen in Natzweiler:



5639	"	Brouwer	18.7.03	"	5.9.44 KL. Da
5640	"	Haan de Joh.	18.7.03	"	5.9.44 KL. Da
5641	"	Haer Gerrit	4.5.18	"	5.9.44 KL. Dachau
5642	"	Heijstra Willem	6.7.21	"	5.9.44 KL. Dachau
5643	"	Hermelink Albertus	28.10.17	"	5.9.44 KL. Dachau
5644	"	Huisman Gijsbertus	14.3.98	"	H 22 3 44
5645	"	Josseling de Jong, de, J.	16.6.20	"	H 8.3.1944
5646	"	Huisman	18.9.14	"	5.9.44 KL. Dachau

In Natzweiler loopt hij na een aantal maanden TBC op. O.a. dr. Krediet heeft zich extra voor hem ingespannen door hem op te nemen in de Infirmerie en te voorzien van extra voeding en zo goed mogelijke ligging. Dit heeft uiteindelijk niet meer mogen baten. Begin september 1944 moest het kamp worden ontruimd door de komst van de Amerikanen. Tijdens het transport van Natzweiler naar Dachau is hij volgens een later schrijven van medegevangene dhr. B. Koolman onderweg gestorven in de nacht van 5 op 6 september 1944 bij Frankfurt-Oppenheim. Medegevangenen uit Natzweiler Corry Brouwer en Bernard Koolman laten weten dat Albert Hermelink tot het eind toe opgewekt en vol goede moed is geweest. Vermoedelijk is zijn lichaam doorgestuurd naar Dachau en daar verbrand.

Bron: J.B.A.M. ter Haar, Haaksbergen