

Cornelis Jansen

Cornelis (Cor) Jansen woonde tijdens de oorlog met vrouw (zus van Henk Oudewaal, ook vermeld in de Namenlijst van de Stichting Oranjehotel) en 2 kinderen aan de Sillestraat 48 in Den Haag. Cor was tijdens de meidagen van 1940 vanuit zijn legeronderdeel gelegerd op Schiphol. Na de capitulatie solliciteerde hij bij de politie in Den Haag en werd daar aangenomen. Tijdens zijn verzetstijd was hij bij de bereden politie van Den Haag.

Het is niet bekend bij welke verzetsgroep Cor zat. Wel is het bekend dat "de leden" met bijnamen of gefingeerde namen werden aangesproken. Cor Jansen was "de Lange". Een deel van de activiteiten waarmee de groep zich heeft bezig gehouden is het smokkelen en verdelen van wapens, maar ook doorgeven van informatie aan de Engelsen en het saboteren van "Duitse projecten". Met twee collega's uit het verzet is Cor Jansen eens naar een mobiele lanceerinrichting van V2's gegaan, heeft de coördinaten doorgegeven aan een contact en is later, wetende wat er gebeuren zou, gaan kijken naar het bombarderen van die locatie door de Engelsen.

Op 27 januari 1945 werd hij, na te zijn verraden, gearresteerd en gevangen gezet in het Oranjehotel, waarschijnlijk in een cel met een nummer in de 600. Cor werd gearresteerd bij de controlearts. Voor acties overdag meldde hij zich steeds ziek, waarna hij een bezoekje aan de controlearts moest brengen om weer "gezond" zijn normale dagelijkse werkzaamheden te kunnen hervatten. Tijdens de tijd in het Oranjehotel is Cor meerdere keren verhoord en mishandeld (nagels uit tenen getrokken en tanden uit de mond geslagen). Op 19 april 1945 zou Cor gefusilleerd worden. Dat kreeg zijn vrouw te horen van de "zaakwaarnemer", ene meneer Kroon. Op de 29e april echter kreeg mevrouw Jansen een stukje papier in handen van een oudere heer. Op dat papier herkende zij het handschrift van Cor en concludeerde zo dat hij nog in leven moest zijn.

Op zondag 6 mei in de ochtend moeten de gevangenen uit hun cellen geroepen zijn. Opgesteld in rijen, werden 6-8 namen van mannen opgenoemd, waaronder die van Cor Jansen. Doel van de Duitsers was deze laatste groep te fusilleren, wat later ook daadwerkelijk gebeurd is. Door zijn lengte te verdoezelen en gebruik te maken van de gehaastheid en ongeorganiseerdheid van de Duitsers heeft hij zich uit de groep van 6-8 man weten vrij te maken. Zo kon hij ontsnappen en is hij aan de waarschijnlijk laatste fusillade ontkomen. Op 6 mei 1945 rond 15.00 uur was hij weer thuis.

Bron: M.G. Jansen-Oudewaal en J. Ruys

