

Mientje Proost

"Heel toevallig kwam ik in aanraking met de I.D. (Inlichtingen Dienst). Ik verrichtte er enkele werkzaamheden voor en werd al gauw koerierster voor de I.D.-O.D.; dit was eind mei 1942. Ik reisde naar verschillende plaatsen in Nederland met materiaal ("kaas") bij me of haalde dit op. Dit materiaal bevatte vaak microfilmplaten, inlichtingen, etc. De microfilmplaten gingen de weg via Delfzijl-Zweden of naar Zwitserland. Ook had ik vaak rapporten te tikken. Ik ben geweest op het gevaar, welke het werk met zich mee bracht. Helaas werd ik op 5 augustus 1943 gearresteerd en naar 'het Oranje Hotel' (cel 324, later 310) in Scheveningen gebracht. Zeven maanden heb ik in strenge Einzelhaft gezeten, tot 7 april 1944. Van hieruit werd ik overgebracht naar Haaren, waar ik na een schijnproces ter dood veroordeeld ben. Op de gangkant van onze celdeur stond "N.N." (Nacht und Nebel).

Op maandag 4 september 1944 werden wij uit onze cel gehaald en overgebracht naar het kamp Vught. De volgende ochtend werden wij in goederenwagens getransporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück. In december 1944 zijn we op weg naar Dachau gegaan waar we na drie koude dagen arriveerden. Op 27 april 1945 zijn we te voet vertrokken richting Tegernsee. Op 30 april 1945 zijn we door het Amerikaanse leger bevrijd in Wolfratshausen."



Mevrouw Mientje Proost uit Bergen op Zoom
(geboren 30 oktober 1919)