

# Marion Bienes

De Jodin Marion Bienes werd op 29 augustus 1925 geboren in Frankfurt en verhuisde met haar ouders en broer René in 1935 naar Amsterdam vanwege de opkomst van de Nazi's in Duitsland. In 1942 kan haar deportatie voorkomen worden m.b.v. de Joodse Raad, waar zij als secretaresse gaat werken. In mei 1943 wordt haar familie naar Westerbork gebracht, Marion wordt vanwege haar leeftijd vrijgelaten uit de Hollandsche Schouwburg en duikt onder in Woerden. Haar verloofde Hans is, op haar aandringen, ook ondergedoken in Woerden en vervalst documenten voor het verzet. Op 25 augustus 1943 ziet de melkboer Jan, bij wie Marion ondergedoken is, dat de SS alle mensen in het onderduikadres van Hans oppakt. Om Hans te helpen en uit schuldgevoel meldt Marion zich de volgende dag bij de SS in Utrecht. Terwijl de SS-ers haar proberen weg te sturen sluit een NSB-er haar op en drie dagen later, op haar 18e verjaardag, wordt zij naar het Oranjehotel gebracht. Marion Bienes verblijft vijf weken in het Oranjehotel in een cel met vijf andere vrouwen. Zij wordt verhoord, maar daarbij redelijk behandeld. Zij ziet ook Jan in het Oranjehotel. Na vijf weken wordt zij naar Westerbork gebracht, waar zij haar familie weer ontmoet, en ook Hans, die in Westerbork aankomt vanuit het Oranjehotel.

In februari 1944 worden Marion, haar vader en broer, Hans en zijn broer gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Marion's vader Arthur en haar broer René komen om in Bergen-Belsen. Marion wordt op 23 april 1945 door de Russen bevrijd nadat zij door de Duitsers op transport naar Tröbitz gesteld is.

Marion Bienes maakte na de oorlog carrière als zangeres, is dierenactiviste en leeft nu in Israël. In 2012 verscheen haar autobiografie *Why the horses?*.

Bronnen:

A. van Steijn

Marion Bienes, *Why the horses?*, ISBN/EAN 978-90-6464-541-9

<http://www.marionbienes.com>



*Marion en haar broer René voor de oorlog*



*Marion Bienes bij het graf van haar vader en haar broer.*